

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden wanneer hij hem zal komen rekening vragen.

H. MATTH. XXIV. 26.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ADRIANUS SMOUTS

weduwnaar van

SOPHIA SPRANGERS

geboren te Beersse, den 12 Augustus 1823
en godvruchtig overleden te Hoogstraten, den
8 Meert 1903, voorzien van de
HH. Sacramenten

Hij was een man eenvoudig en oprecht van herte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volherdde in onschuld.

JOB. II. 3.

Ik heb ellendige maanden doorgebracht en droevige nachten geteld... Maar ik heb den Heer gezocht in de benauwdheden... en ik ben in mijne hoop niet bedrogen geweest.

JOB, VII, 3 en Ps. 76-2.

Bemide Kinderen, vertroost u met mij, want ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van vrede... Doet wat gij van mij geleerd en ontvangen, gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn. Bemint elkander en weest mij gedachtig in uwe gebeden.

H. CATA. VAN SENEN. — PHIL. IV. 9.

De godsvrucht tot Maria is een onderpand ter zaligheid.

H. JOAN. DAM.

Zoet hart van Jesus, wees mijne liefde!

300 dag. afl.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil! 300 dag. afl.

H. Jozef, voorbeeld en patroon der minnaars van het H. Hart van Jezus, bid voor ons. 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Hoogstraten. — Drukk. F. Smit