



Bid voor de ziel van zaliger

Mathilde SNEYERS

weduwe van Joseph DEFERM

Lid van de H. Familie, den Levenden Rozenkrans
en andere godvruchtige instellingen der parochie
geboren te Zolder, den 4 December 1865 en god-
vruchtig overleden te Lummen den 27 Januari 1944
en van haar zoon

Jean DEFERM

Lid van den Bond van het H. Hart,
de H. Familie en den Levenden Rozenkrans
geboren te Lummen, den 25 October 1897 en er
na een pijnlijke ziekte zacht in den Heer overleden
den 26 Januari 1944

Zalig zijn zij die de beproeving doorstaan, want
zij zullen de kroon des levens ontvangen door God
beloofd aan hen die Hem beminnen.

Tegenslag, beproeving en pijnen zijn zij in hun
leven tegengekomen, toch verloren zij den moed en
het betrouwen in Gods goedheid niet. Samen heb-
ben zij hun dagen gesleten, lief en leed samen ge-
deeld. De liefde van moeder deed haar werken voor
haar zoon tot zij er bij neerzank. Gaarne werkte zij
voor hem die haar loonde met zijn moed, zijn goed-
heid en zijn liefde. Klagen deed Jean niet, dat deed
leed aan moeder en aan broers en zusters. Zij wa-
ren beiden het middenpunt van heel de familie.
Iedereen ging zoo gaarne naar thuis, daar ontving
ieder een gul onthaal. Ook nu waren ze er allen,
maar zij konden niet helpen, hun liefde echter
maakte hun ziekbed zacht. Nu is het tehuis heel
ledig ; samen zijn zij heengegaan naar vader. Daar
waar geen pijn en leed meer is zullen zij samen
gelukkig zijn.

Lieve kinderen, dierbare broeders en zusters,
weent niet over ons maar gedenkt ons in uwe ge-
beden al de dagen van uw leven. Daarna zien wij
elkander weer.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Vanvoorden Lummen