

Zalig zijn de zachtmoedigen... Zalig zijn de vreed-
zamen. (MATTH. 5, 4 en 9.)

† Bidt voor de ziel van den Beer Erweerden Heer

Jacobus = Albertus Sjoen,

Kanonik-Cantor en kerkmeester der Hoofdkerk
van Brugge — Ridder der Leopolds Orde

geboren te Merckem, den	19 Mei	1817
Priester gewijd, den	13 Juni	1840
Coadjutor te Moorslede, den	23 September	1840
Onderpastor aldaar, den	24 Februari	1841
Pastoor te Vedeleem, den	20 December	1858
Pastoor te Rousselaere, den	24 Januari	1862
Deken van het heringericht district van Rousselaere, den	14 Mei	1872
Titulaire kanonik der cathedrale kerke prosynodale examiner lid van den bisschoppelijken raad, den	11 April	1877
Lid der bisschoppelijke commissie gelast met de zaken der kloosters		1880
Bestuurder der Erw. Zusters Colletinen		1881
Kanonik cantor van het kapitel, den	27 Maart	1891
Hij overleed, den	23 Mei	1903

Ik zal mij eenen getrouwen priester verwekken,
die volgens mijn hert en welbehagen zal te werke
gaan. (I REG. 2, 34.)

Gij die eertijds mijne beminde parochianen waart,
weest uwe oversten indachtig die tot u het woord
Gods gesproken hebben; beschouwt het einde van
hun leven en volgt hun geloof na. (HEBR. 13, 7.)

Gij weet hoe ik mij onder u gedragen heb, hoe ik
niets van 't geen nuttig was heb nagelaten, en
hoe ik u onderwezen heb in 't openbaar en in de
huizen. (ACT. 20, 18.)

Beminde broeder, zusters en naastbestaande: mijne
liefde voor u was groot: bidt nu voor mij, en
leeft op deze wijze dat wij eens vereenigd wezen in
den hemel. (H. GEERTRUIDE.)

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dagen afaat)
Doet hert van Maria wees mijne zaligheid. (300 d. afa.)