

Hij is verdwenen gelijk eene bloem in de lente  
en gelijk eene lolie die groeit op den boord van  
het water.



Zalige gedachtenis  
van

**Paul Charles Georges SOETAERT,**

zoon van

**Ghislain en Augusta DERBLOOS.**

geboren te Vloersberge, den 27 Januari 1930  
en overleden te Everbeke  
den 23 April 1930

---

Vader lief, zeg waarom weent gij ?  
Moeder toch, wat breekt uw hart ;  
Is't omdat uw eenig kindje  
U zoo ras ontnomen werd.

---

Ja gij hebt een schat verloren  
In dit aardsche tranendal  
Maar wie durft het God vragen  
Waarom hij dien slag beval !

---

Hij de Heer, Hij minde 't kindje  
En Hij zond een Engel neer  
Om de perel op te nemen  
Ach Hij nam slechts 't zijne weer.

---

Troost U, lieve ouders, weent niet meer  
't Kindje juicht in 's Hemels zalen  
En daar wacht zijne liefde u weer !

---

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt