

De dood der godvreezende menschen is een verlies voor elke kristengemeente.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

I V O S O E T E

ECHTGENOOT VAN

Maria-Juliana Despierre

*te Harelbeke geboren,
den 10 Augusti 1841, en godvruchtig overleden te
Heule, den 7 November 1916.*

Hij was lid van de confrerie van het H. Hert.

—«O R. I. P. O»—

De mensch door God op de wereld gesteld, en moet noch rijk noch groot zijn om de achting zijner medemenschen en de liefde Gods te verdienen. Hoe meer hij nederig en verdoken leeft, hoe hooger de waarde zijns levens gaat, als hij maar goed van hert is, rein van zeden, vast in zijn geloof en getrouw aan zijn levensroep!

Dusdanig was de brave man dien wij beweenen. In eenyoud des herten heeft hij met blijdschap heel zijn leven aan God opgedragen. (2 COR. I, 12.)

Gij, zijne goede *Vrouw*, gij, zijne brave *Kinderen en Kleinkinderen*, beweent uwen beminden man en vader: hij is het overweerd. Maar veel meer nog, bewaart zijn stichtend geheugen en volgt hem na in de wegen van gerechtigheid, langs dewelke hij u voorgegaan is naar den hemel.

Gij, *dragere en gebuurs*, gij, *verwanten en vrienden*, gedenkt nu ook in uwe gebeden den gediensstigen man die zoo dikmaals de gebeden gevraagd heeft voor eenander!

Mijn Jesus, bermhertigheid!

H. Hert van Jesus, ik stel mijn betrouwen in U!

Drukk., Wed. R. Moreels-Depreitere — Heule.