

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Anna Maria SOETENS,

echtgenoot van

Fredericus DE KONING,

geboren te Goetferdinge den 24 Augusti 1851 en
godvruchtig overleden te Sarlardinge,
den 11 September 1920

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Ik heb in mijn leven rusteloze maanden en droevige nachten geteld maar mijne kwaal heb ik gewillig aanveerd, (Job) zooveel te meer dat ik overtuigd ben dat al het lijden van deze wereld niets is in vergelijking met de glorie die ons hierna veropenbaard zal worden. Ad Rom 8 15

Zij was een bewonderenswaardige moeder en verdient in de gedachtenis der goeden voort te leven ; zij verdroeg alles kloekmoedig omdat zij hare hoop in God gesteld had. Mach 7 20

Wat zoete verstroosting voor eene moeder in 't uur der dood te mogen denken, dat zij onberispelijk al hare plichten heeft volbracht en dus sterft, getroost door den godsdienst, omringd door talrijke kinderen, die haar in 't leven vereerden en beminden, haar nu hunne teerderste zorgen wijden en zegenend de liefderijke zeltopoffering roemen welke hunne moeder immer in hun dankbaar geheugen zal doen leven. Fénelon.

Duurbare Echtgenoot, gelietde Kinderen, vaart-wel ! God roept mij tot Hem Zijn H. wil geschiede. Dank voor uwe onvermoeibare zorgen Eerbiedigt uwen vader al de dagen zijns levens en bemint malkander. Bidt allen voor mij, maar gij vooral mijne dochter die aan den dienst van God zijt toegewijd. Eens zien we malkaar terug in den Hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid 100 d. afl.

.....
Everbeke druk. Depessemier Vanderdonck.