

Wat is het leven van den mensch ? Een damp die een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt.

Jac IV 15.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**CAMIEL SOETENS**

weduenaar van Mevrouw

**JULIEBURY**

geboren te St Jans Hemelveerdegem, den 30 October 1863 en overleden te Sottegem, den 23 Augustus 1927 Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Helaas! welke slag heeft ons getroffen! De vreugde van ons hert is verdwenen, de kroon van ons hoofd is gevallen; daarom heeft de droefheid ons hert geprest en onze oogen met tranen overgoten

Noch de kunst der geneesheeren, noch de verlangens zijner Kinderen en Bloedverwanten, noch hunne vurigste gebeden waren machtig genoeg om hem de gezondheid terug te schenken, de Allerhoogste had het anders geschikt, dat zijn goddelijke Wil geschiede.

Bemide Kinderen, het valt mij pijnlijk U zoo vroegtijdig te moeten verlaten, maar het is Gods wil en wij moeten ons met christelijke onderwerping daaraan gedragen Ik ga bij uwe Moeder naar den hemel, daar zullen wij samen bidden omdat gij braaf en deugdzaam zoudt blijven, de lessen zoudt onthouden die wij u gegeven hebben, zorgvuldig 't kwaad zoudt vluchten en den weg der deugd bewandelen al de dagen van uw leven, totdat wij wederom allen zullen vereenigd worden in den hemel om nooit meer gescheiden te worden

Jezus, Maria en Joseph staat mij bij in mijnen doodstrijd.

100 dag. afl

R. I. P.

Sottegem, dr, Haegeman-Cousy.