

Als een jeudige bloem op haar stengel afgesneden, zoo is zij verdord . . . ; omdat haar ziel aangenaam was aan God, heeft Hij zich gehaast haar uit het midden der ongerechtigheid weg te nemen, opdat de boosheid haar hart niet rake.

Boek der wijsheid, 4, 10.

Bid voor † de ziel

VAN

LUCIENNE MARGUERITE SOETENS

*geborente Everbeek, den 19 Februari 1927 en
er godvruchtig overleden den 20 Maart 1944.
versterkt door de HH Sakramenten der stervenden*

Alhoewel zeer jong, liet zij nochtans niets kinderachtigs in haar werken blijken.

Tob. I, 4.

Deze die gij beweent is u maar ontrukkt om tot een beter leven over te gaan ; stilt uw droefheid an bidt voor haar.

H. Ambr.

Wat is het eene aangename zaak met broeders en zusters te leven ! En wat is de dood bitter die deze banden breekt ; maar de aarde is een balingschap en de hemel ons vaderland : dààr, geliefde ouders, beminde zustertjes en broertjes, zullen wij elkander wedervidden, om met alle onze familieleden en vrienden nooit meer gescheiden te worden. Troost u de een den anderen door deze woorden.

Boek der Psalm. ; Reg. ; I Thess.

Jezus Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn geest en mijn leven.

300 d. afl.

Everbeek, druk A. Depessemier P. C. 5127