

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig, die nu
tracht zoodanig te wezen in het leven als hij
wenscht gevonden te worden in de dood.

Thom. a Kempis. XXIII, 14.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA SOETENS

dochter van wijlen

REMI EN CELINA DE CREMER

geboren te S. Maria-Lierde, den 22 Maart 1901
en aldaar overleden den 12 Mei 1910,
versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Mijn leven is weggenomen, ik ben als de tent
eens herders die reeds wordt opgerold om weg-
gevoerd te worden. Mijn leven is afgesneden als
de draad door den wever. God heeft mij bij het
begin mijns levens weggenomen, bij eenen mor-
gend en eenen avond zal hij mij beperken.

Isa. XXXVIII, 12.

Hare ziel was aangenaam aan God en daarom
haastte Hij zich haar uit het midden der boos-
heid weg te nemen. De menschen zien dit wel,
maar zij begripen en bedenken niet dat zulks
eene genade en ontferming is van God aan zijne
Heiligen en eene weldaad die Hij doet aan zijne
uitverkorenen.

Wijsheid IV, 14, 15.

Vaartwel, beminde moeder, broeders en zuster,
bedroeft U niet gelijk degenen die geene hoop
hebben, ik verlaat maar eene aarde van ellende
om bezit te nemen van het rijk der hemelen;
daar, hoop ik, zullen wij eens elkander weder-
zien. Hebt dank voor uwe onophoudende zorgen
en uwe genegenheid mij in mijne ziekte bewezen
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, bescherm Belgenland.

300 d. a. f.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.