



Slaap zacht, o goede vrouwe-lief !  
Wij weenen op uw grat,  
Doch danken God, den Hoogsten, die  
U ons tot bruidschat gaf.

Uw leven was steeds engelrein,  
Steeds zacht en goed uw hart,  
Uw loon zal reeds de Hemel zijn ;  
Dit lenigt onze smart !

Uw slagen, Heer ! zijn hard en pijnlijk.  
Gij treft onz' moeder in haar jeugd ;  
Uw naam, o Heer ! zij steeds gezegend !  
Gij riept haar tot de Hemelvreugd.

Zij was eenvoudig, recht, en vreesde God !  
Haar dierbaar kroost met deugden versieren  
Was steeds hare ware deugd, haar genot ;  
Hierom zal zij in 't Heilig Sion sieren.

Voorbeeldige huismoeder, brave echtgenoot  
gij hebt uwe kinderen in het geloof opgevoed.  
Waarom dan is zij ons zoo vroegtijdig ontruikt  
geworden ? O God : gij hebt onze harten door-  
vlijmd en eenen stroom van tranen uit onze  
oogen doen gidsen ; nogthans dat het zoo zij, uw  
wil moet geschieden

Vaartwel teergeliefde echtgenoot, teerbe-  
minde kinderen, droogt uwe tranen af want  
na dit tranendal zullen wij elkander in vreugde  
omhelzen. Wat u betreft beminde kinderen,  
blijft uwen vader steeds trouw, weest zijn  
steun in druk en lijden, volgt stipt zijnen wijzen  
raad, bemint elkander, denkt veel op uwe  
moederen bidt voor haar.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust,  
7 j en 7 quad. afl.

---

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.