

O dood! o groot geheim des doods! Hoewel toont
gij ons wat wij op aarde zijn. H. Alf.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS SOETENS

weduwnaar van

Stefanie Van TORTELBOOM

geboren te S Maria-Lierde, den 26 Juli 1836, en al-
daar godvruchtig overleden den 13 December 1925,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde zijns
levens en hij zal gezegend worden in de uur zijner
dood

Gelukkig den mensch die het uur zijner dood altijd
voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te
sterven. Thom a K.

De dood geeft den mensch zalige lessen; zij leert
ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven
is, vergeleken met de eeuwigheid... zij spaart nie-
mand en alle menschelijke pogingen tegen haar zijn
vruchteloos. H. Alf.

Duurbare kinderen, ik verlaat u en ga moeder
vervoegen hier boven bij den Heer. Weest getrouw
aan Gods geboden, en vergeet uwe ouders niet
Eens zien we elkaar terug na dit leven.

GEBED:

Schenk, o Heer, aan uw dienaar Petrus, de eeuwi-
ge rust

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen dood-
strijd. 100 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.