

Heden zij in vrede uwe plaats, en uwe woning in  
't heilig Sion. (ordo commendationis animæ.)



## Ter Zaliger Gedachtenis

*van Mijnheer*

# PETRUS SOETENS

Geboren te Sarlardinghe, den  
14 April 1845 en godvruchtig overleden te  
Grootenberge, den 23 December 1925.

*versterkt door de H.H. Sacramenten.*



Hij was gewoon van 's morgens vroeg zijn hert  
tot God te richten en den Allerhoogsten te bidden.  
Eccl. XXXIX, 6.

Zijne krachten namen af en hij stierf in eenen  
gelukkigen en hoogen ouderdom.

Boek der spreuken XXV, 8.

De tijd van ons leven hier op aarde, is als de  
vigiliedag van het eeuwigdurend feest der zaligheid  
in den hemel. Een vigiliedag is geen dag van  
genoegen en genot, maar een dag van werken en  
versterven.

Mijne beminde Familie, en gij vooral mijne Zuster  
in het Klooster, bidt, opdat de Heer mijne ziel  
genadig weze.

H. Hert van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

---

De Keyser & Schautteet, Sottegem.