

Gelukkig die in den Heer sterven. Act, Ap

Ter zaliger † gedachtenis

VAN

Pieter Antoon SOETENS

weduwnaar van

Catherine COTTON,

geborente Everbeke, den 17 Juli 1830 en er
overleden den 20 December 1922.

Hij was een rechtzinnig man, godvreezend en afkeerig van het kwaad, daarom ook was hij van iedereen bemind en er was niemand die een woord sprak tot zijn nadeel. Job. I 3

Hij was een brave echtgenoot, een goede vader en ieverige christene. onberispelijk in zijn gedrag met hart en ziel aan zijne plichten gekleefd. Hij heeft de kwellingen van eenen hoogen ouderdom met verdueligheid verdragen, wetende dat de kwellingen van dit leven niet mogen vergeleken worden met de glorie die het lijden en strijden ons verdienen in het toekomstige leven. Ad. R.

Dikwijls sprak hij van de dood en volgens zijne reden, verlangde hij te sterven, want zegde hij: als men niet meer werken kan, en verplicht is zijne plaats in den hoek van den haard in te vullen dan is het leven een last.

Beminde kinderen, God roept mij, mijne levensbaan is ten einde, bewaard in uw hert de raadgevingen van uwen vader, blijft standvastig in het geloof er zal een dag komen waar wij allen zullen vereenigd zijn in den Hemel.

Zoet hart van Maria, wees mijne behoudenis.

R. I. P.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt