

Gelijk het God behaagde, zoo is het geschied ;
dat zijn H. Naam gezegend zij !



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

RENÉ SOETENS

echtgenoot van Mevrouw
ELISA DE COCK

geboren te Zarlardingé, den 17 November 1895
en aldaar schielijk overleden den 17 Oktober 1939,

Weest altijd bereid en leeft zoo dat de dood u
niet onbereid vinde : want gij kent noch den dag,
noch het uur op dewelke de Heer zal komen.

Matth. V 24.

Wie zal nu voor vrouw en kinderen zorgen ?
Vergeet niet dat Hij leeft die de vogelen des hemels
spijs en de vruchten der aarde den wasdom geeft.
Indien Hij voor de redeloze schepselen zorgt,
zooveel te meer zal Hij niet vergeten, dezen die Hij
met ziel en lichaam begaafd heeft ! Matth. VI.

Bemide echtgenooten en lieve kinderen, weent
niet gelijk dezen die geene hoop hebben. God heeft
ons geschapen voor zijnen Schoonen Hemel, en Hij
roept er ons allen vroeg of laat ; bidt veel voor mij
en vader zal voor u bidden van hier boven en voor
uw bestaan en uw geluk nog beter kunnen zorgen
dan door zijnen arbeid en zijn zwoegen op aarde.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quad. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.