

Wat is de dood voor de rechtvaardigen? De verhuizing tot een beter leven, het einde van 's levens zwoegen, het loon voor de beproevingen en de kroon van den goeden strijd. H. Chryst,

Bid voor de † rust der ziel

VAN

Jan-Baptiste SOISSON,

ECHTGENOOT VAN

IDALIE MONJOUR,

Geboren te Everbeke, den 9 Januari 1865 en
aldaar overleden den 21 Augusti 1934
versterkt door de HH. Sacramenten

Zalig al wie gedurig voor oogen heeft de uur zijner dood en zich bereidt om te sterven. Maanden en jaren zelfs was hij beproefd door eene pijnlijke kwaal en meenigmaal aanriep hij de dood om hem te komen halen en hem te ootrekken aan zulke hevige ellende, niettemin aanvaarde hij de ziekte en verdroeg ze verduuldig.

Zijn oprecht en toegewend gemoed, de goedheid van inborst en zijne gedienschtigheid strekten waarlijk tot voorbeeld; daarom was hij geacht, en bemind van iedereen en wordt zijn alsterven diep betreurd.

Vaartwel beminde echtgepoote, dierbare kinders en bloedverwanten vaartwel en troost u, ik verlaat dit dal van tranen en ellende voor het geluk van eeuwige vrede, daar zien wij elkander eens weder en alsdan zal ons hert zich verheugen.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Everbeck, druk. Depessemier Vanderdonck