

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontslagen worden. Mach.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

CAMILLE SOLOMÉ

echtgenoot van Mevrouw

Marie Malvina CABO,

*geboren te Everbeek, den 21 September 1893 en
overledente Geeraardsbergen den 6 Juni 1943.
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden*

Hij was een kristen, den roep waardig van kind van God; hij was goed van hart, zacht en kalm van geest, stil en gerust van levenswijze; hij bewandelde den weg van het werk. Is.

Zijn onverstoorbare gelatenheid in de ziekte weerspiegelde zijn deugd en zijn betrouwvolle liefde tot God: het was een ware troost hem aan het ziekbed te naderen. H. Lig.

Beminde echtgenoot en kind, vaarwel . . .
Ik had nog langer bij u willen ~~verbleven~~, maar God weet beter wat voor ons het beste is, dat de liefde altijd onder u heersche. Geliefde bloedverwanten blijf mij getrouw in uw gebeden gedenken.

∴

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonck