

Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen.

† ZALIG AANDENKEN VAN

Mijnheer Jozef SOLEMÉ

echtgenoot van Mevrouw Idalie JOOSTENS.

Geboren te St Maria-Oudenhove de 7 September
1887 en overleden de 17 Mei 1950, gezalfd met
de H. Olie "in extremis"

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij
geloofd ook al sterft hij, zal eeuwig leven.

Vanaf de wieg tot aan het graf hangt er een sluier
over het leven van de mens. De dag van morgen,
hoe nabij hij ook weze, is ons helemaal onbekend,
niet wetend of het een dag van vreugde of van rouw
zal zijn. Alleen de Gever van het leven weet wat
ons te wachten staat. Daarom, o mens roemt u nooit
over hetgeen gij zijt en bekend in alle ootmoedigheid
dat alles in de handen van God is.

De dierbare afgestorvene was een man van groot
geloof, toebedeeld met een schone ziel en een recht-
schapen hart, een man wiens nederig leven is geweest
een naarstig en kommervol zorgen voor het welzijn
van zijn geliefd kroost. Zo is hij heden voor Gods
rechterstoel verschenen, zo blijft zijn gedachtenis in
ons hart en in het gemoed van allen die hem kenden
eervol voortleven. Daarom bidden wij vandaag allen
tot God een rijke beloning te geven voor hem die
zoveel goed in ons midden mocht uitwerken.

Voor u, dierbare Echtgenote, rijst dat vergane
leven als een troost en geeft zekerheid op eeuwig
wederzien. Voor u, geliefde kinderen en kleinkinderen
blijft het een gedurig voorbeeld, hebt betrouwen op
de goddelijke Voorzienigheid. Bij de Heer bid ik
voor u en blijf met vaderlijke over u waken. Be-
minde familieleden en vrienden, bidt voor mij, aan
allen tot wederziens in de Hemel.

Bid de 4 Akten.