

Zalig de mensch die in zijn hert den Alzieden God indachtig blijft, in Gods barmhertigheid zal hij rust vinden. EEGL. XIV 22



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria-Theresia Solomée

weduwe van

CHARLES-LOUIS BEIRNAERT

geboren te Nederbrakel,
den 11 September 1852 en aldaar godvruchtig
overleden den 6 Maart 1930.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Zij morde geenszins tegen God omdat Hij haar beproefde; met verjuldigheid heeft zij geleden, vol betrouwen op God is zij gestorven, zalig de mensch die den raad des boozen niet volgt, en in den grooten Strijd de weg der zondaren niet inslaat. Spreuken XXXI Ps. I

Zij was waarlijk goed en zoetaardig, gematigd en geregeld in haar levenswijze, de steun en den troost van allen die met haar omgingen.

Wij moeten door vele smarten heen het Rijk Gods ingaan... de dood is de weg tot het Leven; zalig de mensch die God bereid zal vinden wanneer Hij rekening komt vragen. H. Am. H Mat.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, dient getrouwelijk den Heer, doe al wat Hem aange-naam is, wees niet bedroefd gelijk deze die geen hoop hebben; allen die in Jezus ontslapen zijn, zullen met Hem verrijzen.

Vaartwel, mijne bloedverwanten, vrienden en bidt voor mij,

Barmhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Drukk, Vandendriessche-DeVleeschauwer