

Kostbaar is in de oogen des Heeren, de dood
zijner vromen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Octavie SOLEMÉ

echtgenoot van Mijnheer

Leo VAN DEN BOSSCHE

*geboren te Godveerdegem den 26 April 1859, en
schielijk overleden te Erwetegem den 11 Sept. 1928
Versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Lid van de Konfrerie van de H. Barbara en 't Gilde.

Waakt want gij weet niet op welke uur uw Heer
zal komen. Weet echter dit, dat indien de vader des
huisgezins wist op welke uur de dief zou komen hij
zou zekerlijk waken en niet toelaten, dat men in
zijn huis zou binnenbreken. Zijt dus gij ook bereid
want de zoon des menschen zal komen, in de uur
waarop gij het minst denkt. H. Math. XXIV 42-45

De dierbare afgestorvene was een waar toonbeeld
van al de deugden die eenen mensch lief en aangenaam
kunnen maken aan God en de menschen.

Haar plichten heeft ze verstaan als moeder, want
de kinderen die ze gekregen heeft, heeft zij opgevoed
in de deugd en eer van God.

Lieve *Echtgenoot*, beminde *Kinderen*, ben ik
bij u niet meer met mijn lichaam, dat mijn voorbeeld
u bijblijve om later voor eeuwig vereenigd te
mogen zijn in den Hemel.

*H. Hert van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U
300 dag. afl.*

R. I. P.

Uitg — Florent Rouckhout Erwetegem.