

Weest bereid, want op het uur dat gij niet en  
peinst zal de Zoon des menschen komen.

(Luc. XII, 40.)



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Petrus SOLEMÉ**

weduwnaar van

**Clothilde Van Melckebeke**

geboren te Godveerdegem, den 7 Januari 1847 en  
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 12 Oktober 1927.

Hij was lid van 't Gilde van den Zoeten Naam  
Jezus, van 't Genootschap der Xaverianen en van  
den H. Kruisweg.

Hij was recht voor God en de menschen, bemind  
door iedereen en heeft geenen arbeid gespaard  
voor het welzijn zijner kinderen. Van zijne kinds-  
heid af opgevoed in de vrees des Heeren, heeft hij  
al de dagen van zijn leven op de wegen zijner ge-  
boden gewandeld. Daarom blijven zijne gedachten  
in zegen.

Gelukkig is de mensch die met neerstigheid zijne  
plichten kwijt en met moed en onderwerping het  
lijden verdraagt, welke de Heer hem verzendt,  
want het eeuwig leven zal hij tot loon in den Hemel  
ontvangen.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van  
deze, die de opvoeding hunner kinderen christelijk  
bezorgd hebben.

Lieve Kinders, Bloedverwanten en Vrienden,  
vaartwel, en vergeet mij niet in uwe gebeden.  
Blijft met elkander vereenigd: dient getrouwelijk  
God, leeft zoo dat gij de dood niet hoeft te vreezen,  
op welken tijd zij u verrasse. Vaartwel, tot weder-  
ziens bij God in den schoonen hemel.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Uitg. Jos. Vermeire-Vyncke, Sottegem.