

Wat is het zoet te sterven als men wel ge-
leefd heeft.

†
BID VOOR DE ZIEL
VAN ZALIGER

MARINA MARIA SONCK

Assistente der Congregatie van O. L. Vrouw,
lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,
en van verscheidene parochiale Genootschappen,
geboren te Iddergem den 14 November 1869
en aldaar godvruchtig overleden
den 7 December 1936.
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden

Mijne hulpeloze kwaal wilde niet genezen, ellendige dagen heb ik gehad en moeilijke nachten geteld... het is geschiedt zooals het den Heer behaagd heeft; dat zijn naam gezegend zij. Jer. XV, Job VII.

Groot was hare liefde tot Jezus en zijne H. Moeder. Zij was de vriendin van Jezus in het H. Tabernakel : geene gelegenheid liet zij voorbijgaan zonder haar verborgen God te gaan aanbidden, of in haar hart te gaan ontvangen. Zij heeft den luister van Gods huis behartigd en gesteund.

Beminde Zuster en Broeders, hebt dank voor uwe goede zorgen; troost u, welhaast zullen wij elkander in den schoonen Hemel wederzien; ondertusschen, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Drukk. HENRI COUCK-STAELS, Denderleeuw