

Te jong, helaas! in 't midden mijner dagen  
Rukt mij de dood van deze wereld af!  
Een bloem gelijk, door stormwind neergeslagen  
In vollen bloei; daal ik in 't stille graf.



TER ZALIGER GEDÄCHTENIS

van Mijnheer

**EDMOND SPELIERS**

ZOON VAN WIJLEN

Henricus en van Rosalia Vanderhauwaert

geboren te Schoorisse, den 24 Januari 1901 en  
overleden te Nederbrakel, den 15 Oktober 1922.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Wat is toch het leven van den mensch! Niets  
dan hopen en betrachten.. Och jonkheid, reken  
niet op uwen kloeken lichaamsbouw, of op uwe  
jonge jaren, want de gezondheid is maar een ijdel  
woord, de vermaken zijn haastig voorbij en wat ons  
overblijft is een geheimvol graf. Bossuet.

O Heer, gij hadt hem ons gegeven, tot ons geluk  
en onzen troost, nu vraagt gij hem weder: dat uw  
heilige wil geschiede! Met een gebroken hert, doch  
vol christelijke onderwerping schenken wij hem u  
terug in den bloei der jaren.

Hij stelde al zijn betrouwen in Jezus en Maria en  
de godvruchtigheid tot Maria is een teeken van  
voorbesteding tot de zaligheid.

Bemide Ouders, Broeders en Zusters 't valt  
lastig in den bloei der jaren aan 't leven vaarwel te  
moeten zeggen, doch ik onderwerp mij aan Gods  
schikkingen. Ik verlaat een tranendal voor den  
hemel en daar wacht ik op u in de gelukzalige  
eeuwigheid waar al ons hopen zal verwezentlijkt  
worden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(300 d. aft.)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk, We O. Van Nieuwenhove.