

Gelukkig zijn dezen die in de gratie des
Heeren sterven. Apoc. 14.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEOPOLD SPILEERS

weduwnaar van Mevrouw

CLEMENTINE DE STERCKE,

geboren te Etichove, den 7 September 1863

en overleden te Everbeek,

den 24 December 1942.

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Eenvoudig en recht was zijn levenswandel. Bij zijn heengaan geniet hij de troostrijke getuigenis van zijn geweten, dat hij een onberispelijk echtgenoot en een zorgzame vader geweest is, en een erfenis van kristene deugd aan zijn kinderen achterlaat. Hij nam acht op de wegen van zijn huis en at zijn brood in ledigheid niet. Prov. 1.

De ongemakken zijner ziekte heeft hij met geduld verdragen, indachtig zijnde dat, indien wij met Jezus lijden, ook met Hem zullen verheerlijkt wezen. Rom. 8, 17.

Vaartwel geliefde kinderen en kleinkinderen, beminde broeders, zusters en bloedverwanten; ik ga moeder vervoegen; leeft in de vrees des Heeren, bemint elkander en gelieft mij te helpen door uw gebeden bij God almachtig.

Barmhartige Jezus, geef hem eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Everbeek druk. Defessemier-Vanderdoncht