

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen, want
zij zal voor dezen eene bron van geluk zijn.

Eccl. I, 13.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

ROSINA-MARIA SPINNOY

geboren te Itterbeek den 21 Juli 1897,
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 29 September 1925,
voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden.

De zon is voor mij ondergegaan als het nog dag
was, en in het midden mijner dagen ben ik het graf
ingegaan.

Beminde Broeders en Zusters,

Het heeft den Heer behaagd mij uit uw midden te
roepen... Ik zal niet klagen — hoe gaarne ik ook nog
bij u hadde gebleven — maar mij geduldig aan Zijnen
Heiligen Wil onderwerpen. Indien wij weenen over
onze tijdelijke scheiding, laat ons toch niet ontroost-
baar wezen, want mijn geest en mijne liefde blijven
bij U.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde! 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
300 dagen afaat.

R. I. P.

Plechtige begrafenis en uitvaart: Donderdag 1 Oc-
tober, om 9 1/2 ure, te Itterbeek.

Tweeden dienst: Maandag 5 October, om 9 ure, in
de kerk van St-Martens-Bodeghem.

J. Ceuppens te Dilbeek.