

Heilig Hart van Jezus, bescherm België.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

CAMIEL SPITAEELS

Echtgenoot van Mevrouw

EUGENIE DE CUBBER

geboren te Erwetegem,

den 28 September 1887 en overleden in het hospitaal
te Labry (Frankrijk), den 9 Januari 1917.

HIJ WAS LID DER FRANSCHMANSILDE.

Zij die strijden aan 't front zijn niet zoo zeer te beklagen dan die ongelukkige bannelingen, die verre van de hunnen, alle ontberingen uitstaan, lijden aan ziel en lichaam, en de smarten dragen van het doodend heimwee.

Wij betreuren diep het verdwijnen van dezen nog zoo jongen medeburger, edoch wat is geschied is de wil des Heeren, voor Wien alles buigen moet op aarde en in den Hemel.

Lieve landgenooten laat ons bidden, opdat de goede God hun lijden verzachte, ze weldra verlosse en de dooden d'eeuwige rust verleene.

Ik had slechts gevraagd om nog te leven in 't midden der mijnen en Gij hebt mij dagen verleend die in al eeuwen der eeuwen duren zullen. Ps. 20. 5.

Lieve Ouders, teerbemide Echtgenoot en Kind, vaartwel, beweent mijne dood niet, want ik verlaat eene smartvolle aarde voor het rijk der vrede. Komt mij ter hulp door uwe gebeden. H. Cath.

Jezus, vol bermhertigheid, geef aan mijne ziel de eeuwige rust. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukt. Oscar Surdiacourt.