

Gij goede en getrouwe dienaar, treed binnen in
de vreugd uws Heeren. (Mt XX1, 10)



Bid voor de Ziel

van

FRANCOIS SPITAEELS

geboren te Nederbrakel den 23 October 1877 en er
godvruchtig overleden den 7 October 1947.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ik hoorde een stem die tot mij sprak: Zalig zij
die sterven in den Heer, en nu zegt de H. Geest,
verzekert ik hen dat zij de rust zullen vinden voor
hunne werken en dat hunne werken hen zullen volgen.
(Apoc, 16.13)

Deze brave man is waarachtig in den Heer gestor-
ven want hij heeft steeds in eenvoud en ongeveinsde
rechtschapenheid geleefd; hij was steeds een trouwe
eerlijke, gediensstige en toegewijde knecht op wien zijn
meesters gerust en zonder kommer in alles en in alle
omstandigheden mochten rekenen! Zooals hij was
tegen over de menschen zoo was hij ook tegen over
God: een goede en getrouwe dienaar.

Tot het einde toe bleef hij dezelfde, door kwellin-
gen overvallen heeft hij die met verduldigheid ver-
dragen: hij heeft veel en wel geleden. Daarom heeft
hij nu van zijn Goddelijken Meester het loon der
Rechtvaardigen ontvangen.

Dierbare Broeders en Bloedverwanten, dierbare
Vrienden en mijn goede oude Meesters, ik was ge-
lukkig te mogen sterven want ik ben tot een beter
leven overgegaan. Ik vergeet U niet maar ook gij
moogt me niet vergeten; blijft mij vooral indachtig
in uw gebeden Vaartwel en tot weerziens bij God.

De vier akten a, u, b, voor den overledene.

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt