

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†
BID GOD VOOR DE ZIELERUST
van Mejuffer

MELANIE - MARIA SPITAEELS

dochter van wijlen

Jan-Baptist & Virginie DE GEETER

Geboren te Everbeek-St-Jozef. den 13 Mei 1866

en aldaar godvruchtig overleden

den 31 December 1942.

Lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw. van de Derde Orde, van de Broederschap van de H. Barbara en alle bestaande Parochiale Broederschappen. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mensch die gedurende dit vluchtig leven zijn zalige eeuwigheid weet te verdienen! Navolging Christ.

Zalig zijn zij die zulver van hart zijn, want zij zullen God zien. Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matth. V

In haar dagelijkschen handel en wandel was zij eenvoudig — bij het werk was zij moedig en zorgvuldig — in haar godsvrucht was zij rechtzinnig en stichtend — bij ziekte en lijden bleef zij onderworpen aan Gods H. Wil.

Die handen werden stilaan met lamheid geraakt, dat werklustige leven werd jaren lang vastgekleuisterd: evenals zilver beproefd wordt door vuur en goud door den smeltkroes, zoo beproefde de Heer het hart van die Hij liefhad. Zij werd door het lijden veredeld — lijden gepaard met gebed; zulk leven, stil en onbekend voor de menschen, heeft bij den Heer zijn schoonheid en zijn waarde.

O Maria, zonder vlek ontvangen, aan U heb ik mij toegewijd van mijne teedere jaren af; in U stel ik al mijn vertrouwen!

Beminde Broeders en Zusters, hebt dank voor uw uitnemend groote liefde en onbegrensde toewijding! Ik verlaat een dal van tranen voor het Rijk van eeuwige zaligheid; en toch blijven wij vereenigd: ik blijf U beminnen en zal voor U ten beste spreken voor den troon van God, en gij blijft mij indachtig in het H. Sacrificie der Mis, in de H. Communie en in uw goede werken.

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar afl.