

Wees altoos bereid, want de Zoon des menschen zal komen in het uur dat gij niet kent.

Matth, 24, 44.



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van Zaliger

Robert SPITAEELS

geboren te Everbeek, den 7 Juli 1908 en er
overleden den 2 Juli 1945.

Versterkt door de Troostmiddelen O, M. de H. Kerk

Vriend van allen door zijn rondborstig en aangenaam karakter, beoefende hij de deugd zonder enig vertoon. Hij ging zijn weg in allen eenvoud, doch over dien eenvoud straalde de goedheid van zijn hart, de rechtvaardigheid van zijn gemoed.

O Mensch, wat is uw leven ? Een damp die luttel tijds gezien, aanstonds verdwijnen zal.

Jac. 4, 15.

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen en tot mijn God heb ik verzucht.

Ps. 27, 7

Geliefde ouders, houdt op met weenen; kan ik u op aarde niet meer beminnen, in den hemel zal ik milde gunsten van den Heer voor u afsmeeken.

Beminde zuster, broeder en bloedverwanten, gij die mij allen zoo dierbaar waart, vertroost u : onze scheiding zal slechts korten tijd duren.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier - Everbeek.