

Wat is de dood voor de rechtvaardigen ? De verhuizing tot een beter leven, het einde van 's levens zwoegen, het loon voor de beproevingen en de kroon van den goeden strijd. H. Chrys.

Gedenk in † uwe gebeden  
de ziel van

## Jan Baptiste SPITAEELS

echtgenoot van

### ODILE MONJOUR

geboren te Everbeke, den 6 Maart 1859

en aldaar overleden den 10 April 1920

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zalig al wie gedurig voor oogen heeft de uur zijner dood en zich bereidt om te sterven, Maanden en jaren zelfs was hij beproefd door eene pijnlijke kwaal en meenigmaal aanriep hij de dood om hem te komen haalen en hem te onttrekken aan zulke hevige ellende, niettemin aanvaarde hij de ziekte en verdroeg ze verduelig.

Zijn oprecht en toegevend gemoed, de goedheid van inborst en zijne gediensdigheid, strekten waarlijk tot voorbeeld ; daarom was hij geacht en bemind van iedereen en wordt zijn afsterven diep betreurd.

Vaartwel beminde echtgenote, dierbare kinderen en bloedverwanten vaartwel en troost u, Ik verlaat dit dal van tranen en ellende voor het geluk van eeuwige vrede, daar zien wij elkander eens weder en alsdan zal ons hart zich verheugen,

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

---

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonck