



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

MARCELLIN SPITAELS

• Echtgenoot van Mevrouw

EMMA-MARIA PIEYNS

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 23 October 1883, en er godvruchtig overleden,
den 25 Juli 1933

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was Eerelid van den Bond van 't H. Hert.

Godvruchtig, eenvoudig, rechtschapen van hart, zachtmoedig en voorzichtig, heeft hij een voorbeeldig leven geleid.

Voor zijn talrijke kinderen was hij een toonbeeld van deugd en godsvrucht, van stiptheid en plichtbetrachting, van ootmoed en wijsheid, van standvastigheid en betrouwen.

Beminde Echtgenoot, zij aan zij, in volkomen eensgezindheid en onverbreekbare verknochtheid zijn wij door 't leven gegaan, lief en leed deelende: uwe smart was de mijn, uw geluk was ook het mijn.

Te vroeg moet ik U verlaten. Dank voor uwe onophoudende zorgen en trouwe verkleefdheid. En gij geliefde kinderen, volgt mijn voorbeeld na, eert en bemint uw moeder en weest uw vader indachtig in uw gebeden.

Duurbare familie, vergeet mij niet, en gij, vrienden bondsleden, gedenkt mij in de bondsmis en algemeene communie.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Druk. Frans DE GEETER-RADYS, Nederbrakel.