

Wees immer bereid en leef zoo, dat de dood
u nooit in ongereedheid vinde. Nav. 1.

Bid voor de ziel † van Mevrouw

Marie Clementine SPITAELS

weduwe van **RENÉ MATTHYS,**

*Geboren te Zarlardingne den 13 Oktober 1885
en overleden te Everbeek den 17 Oktober 1939.*

Bediend van de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk

Zij was eenvoudig en oprecht en al haar we-
gen waren vreedzaam: zij vreesde God en week
af van het kwaad. Job, 1

Zij was een bewonderenswaardige moeder,
en verdient daarom in de gedachtenis harer
kinderen voort te leven. Mach. 2

Helaas, wat is ons overkomen: de vreugde
van ons hart is uitgedoofd, de kroon van ons
hoofd is gevallen. Jer. 5

Duurbare kinderen, broeders en zusters ben
ik van u weggenomen, troost u toch, want ik
ben bij God in den hemel. Hij is de vader der
weezen: Hij zal niet slaan zonder ook te zal-
ven. Blijft altijd onder elkander vereenigd door
den band der liefde; vergeet uw moeder niet
en stort dikwijls op haar graf een traan van
zoete gedachtenis en de bede der kinderlijke
liefde.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd
meer en meer beminne. 300 d. afl.

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt