

Lijd met Jesus en voor Jesus, indien gij met  
Jesus heerschen wilt. Thom. a Kemp. 2. boek. 1



**Zalige Gedachtenis**

van Vrouw

**MARIA-THERESIA SPITAELS**

Echtgenootte van

**Stephanus VAN DE CAPELLE**

Geboren te Nederbrakel  
den 28 December 1870 en aldaar overleden  
den 15 Februari 1904.

VERSTERFT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is het  
einde van zijnen arbeid en het begin van een be-  
ter leven.

Zij was eene rechtzinnige vrouw, die God en  
zijne Kerk beminde; zij was eenvoudig, recht-  
schapen, godvreezend en afkeerig van het kwaad  
ook is hare gedachtenis in eere bij God en bij de  
mensen.

Beweenen wij het afsterven dergenen, die ons  
lief zijn, eer als eene afwezigheid dan als een  
verlies; zoeken wij hen waar zij zijn: bij Jesus-  
Christus in den Hemel. H. Hier.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, ik sterf ge-  
rust; maar, ik weet het, mijne vroegtijdige dood  
slaat u eene grievende wonde in het hert. Troost  
u nochtans, onze scheiding zal niet langdurig  
wezen: weldra zullen wij elkander wederzien.  
Ik zal u beminnen in den hemel, gelijk ik u op  
aarde bemind heb: bewijst mij dan ook uwe liefde  
door uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 dag. afl.

R. I. P.