

Geloofd zij Jezus-Christus,

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

ODILE SPITAEELS

weduwe van

Willem-Franciscus MEGANCK

geboren te Everbeke den 30 September 1862, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 12 Juni
1936, versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

Zij was een vrouw van geloof, een ware christene, God vreezende en zijne geboden onderhoudende. Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om den Hemel te winnen door onzen arbeid en ons lijden.

H. Franc v. Assisië

Evenals het goud door het vuur gezuiverd wordt, zoo ook is hare ziel door verduelbaarheid en lijden gezuiverd geworden en voorbereid tot een overvloedigen loon in den Hemel.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die zóó tracht te leven, gelijk hij wenschte gevonden te worden in het uur zijner dood.

Th. a Kempis

Mijne kinderen, vaarwel; mijne reis door het ballingschap van het leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der christelijke liefde, op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God. Een laatste gunst vraag ik U weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.