

Barmhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Vrouw

**PHILOMENA SPITAELS,**

echtgenote van d'heer

**Hypoliet VAN LIERDE,**

geboren te Everbecke

en aldaar overleden den 5 October 1909,

in den ouderdom van 72 jaren ;

**VOORZIEN VAN DE H.H. SACRAMENTEN.**

Zij was een godvreezendē en rechtschapene vrouw die standvastig deze woorden van den Heiligen Geest voor oogen had : de vrees des Heeren haat het kwade.

Bezielde met een levendig geloof, met hart en ziel aan den godsdienst vastgekleefd, wandelde zij in alle rechtzinnigheid voor God en de menschen.

Zij was eene vurige dienaarē der H. Maagd Maria en aanriep dagelijks deze goede Moeder.

Beminde echtgenoot en lieve kinderen, vaartwel, hebt dank voor de goede en teedere zorgen, waarmee de gij mij steeds omringd hebt, troost u, onderwerpt u aan Gods heilige wil, want Hij slaat niet of Hij zalft. Gedenk mij nu in uwe gebeden, en tot wederziens in het eeuwige leven.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 d. afl.