

Alles is geschied gelijk bij den Heer behaagde
dat de H. Naam des Heeren gebenedijft zij
Job I. 21.



Bid voor de ziel
van Mijnheer

Pierre Joseph Spitaels,

echtgenoot van Mevrouw

Rosalie Van Den Einde,

*geboren te Everbeke St Jozef, den
29 December 1852 en aldaar schielijk
overleden den 4 Juni 1918*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was een eenvoudig, recht en godvreezend
man, verwijderde zich van het kwaad.

Job. IX.

Hij verachte, noch benadeelide niemand en
bewees gern iedereen dienst.

H. Bern.

Houden wij ons altijd tot sterven bereid, want
de Heer komt op het uur dat wij het mins-
peinen.

In de vrees des Heeren geleefd hebbende is
hij in vrede gestorven.

Zalig zijn de barmhartigen want zullen barm-
hartigheid verwerven. Zalig zijn de vreedzamer
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden

Matth. 7 10.

Beminde echtgenoot, geliefde zuster en bloed-
verwanten, bedroeft u niet gelijk deze die geene
hoop hebben. De wereld is een ballingsoord, het
leven eenen doortocht, de Hemel ons vaderland
Wij zullen eens in 't aanschijns Gods vereenigt
worden om te samen het eeuwig geluk te ge-
nieten. Vertrouwt malkander in deze woorden.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7 jar. en 7 quard. atl.

R. I. P.

Everbeke druk. Arm. Depessemier.