

Onze Vader die in de Hemelen zijt... uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.



*Geboren te Ste-Maria-Au'denhove, den  
1 Oogst 1889 en roemrijk gevallen op 't veld van  
eer te Marches-les-Dames (Namen)  
den 18 Augustus 1914.*

*Hij was lid van de Congregatie der Jongelingen,  
van den Wekelijkschen  
Kruisweg en van de God-Wapenbroeders.*

René-Déstré was een voorbeeld van arbeid, geloof en deugden, hij was de steun van vader en moeder, de troost van zijne broeders en zusters en het toonbeeld der jongelingen van zijnen ouderdom.

Ook had en verdiende hij eenen goeden naam van christen kind en makker bij zijne menigvuldige vrienden en kennissen.

De wreede oorlog rukte hem uit 't midden zijner geliefkoosden, doch geerne vertrok hij om zijn Vaderland en zijn geloof te verdedigen. Hij viel met de wapens in de hand en, heeft hij den laatsten zegen zijner ouders niet ontvangen, toch blijft hij ze in 't eeuwig vaderland liefhebben en dankbaar herdenken.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, weent niet over mij want mijn lot is benijdenswaardig, aangezien ik mijn leven schonk voor God en Vaderland. Beminde medebroeders der Congregatie, bidt voor mijne onsterfelijke ziel.

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.  
Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d.a*

Druk. De Keyser en Schautteet, Sottegem