

Niets is 't leven van den mensch !
't Zijn ellenden zonder grens,
't Is een bloeme die verschijnt
't Is een schaduw die verdwijnt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT SPILIERS

Zoon van Wijlen

Henri en van Marie-Rosalie Vanderhauwaert

geboren te Schoorisse,
den 27 September 1905 en overleden te
Nederbrakel den 6 September 1924, versterkt
door de H.A. Sacramenten der Stervenden.

♦♦♦♦

Nauwelijks ben ik het begin der jongelings-
jaren ingetreden en ~~daal~~ reeds neder in het
graf. Job1

Ach, hoe pijnlijk valt het mij te scheiden van
u allen die ik zoo teeder bemin. H.Ephr.

Let niet, o Heer, op de fouten mijner jeugd
maar wees mij genadig, volgens uwe groote
bermhertigheid.

Tegen het geweld der dood is niemand bestand;
op hare zeis immers staat er geschreven;
" Ik spaar noch jong, noch oud en wijk voor nie-
mand. "

Beminde ouders, hebt dank voor uwe teedere
zorgen, dat God het u vergoede. En gij, mijne
lieve broeders en zusters, eert vader en moeder
al de dagen van hun leven, en wees hun troost
en steun. Stort nu geene nuttelooze tranen op
mijn graf, maar stort voor mij gebeden die mij
vergezellen bij den troon van den Allerhoogste.

Mijn Jezus bermhertigheid
Rust in Peis

Dr. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel