

En zie, nu sterft in groot verdriet, in een vreemd land.  
Mach. 16.

TER ZALIGE † GEDACHTENIS

VAN

**EDWARD STALPAERT**

ECHTGENOOT VAN

**MARIE BOCKSTAEL**

**Belgisch Soldaat**

te Erpe geboren den 29 Augusti 1879 en overleden in het  
Hospitaal te Heerlen (Holland), den 9 October 1918.

... Wat eene foltering voor die soldaten welke ondanks  
hun dapperheid zich over de grens meesten terugtrek-  
ken; voor velen kon het door hunne onmacht om voort  
te vechten, eene hoogere deugd zijn te lijden dan te strij-  
den.

KARD. MERCIER.

*Teergeliefde Echtgenoot*, vier jaren heb ik in angst en  
in kommer om u en onze kinderen doorgebracht; ik deel-  
de mede in de ontberingen die gij door de duitsche bar-  
baren te lijden had; en nu de blijde dagen onzer veree-  
niging weer gingen aanbreken, nu moet ik sterven.

Gods wil geschiede. Maar gij zult, niet waar, mijne lief-  
de indachtig zijn, u herinneren hoe ik voor uw welzijn  
bezorgd was en dag en nacht voor u werkte en zwoegde;  
gij zult niet doen zooals sommige die hunne plichten van  
echtgenoot te mi-kennen en eerbaarheid en trouw onder  
de voeten treden, maar uit wederliefde en dank zult gij  
deugdzaam blijven en onze kinderkens deugdzaam op-  
brengen. Dat God u daarvoor zegene.

*Beminde Cuders, Broeders en Zusters*, tot u ook richt  
ik met mijn laatste vaarwel, eene laatste bede; staat  
mijne diepbeproofde echtgenoot bij, helpt de arme weer-  
jes die ik nalaat, om op te groeien tot brave christenen  
en trouwe vaderlanders, en blijft mij gedachtig in uwe  
gebeden.

H. Hart van Jezus, bescherm België (300 d. afl.)