

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden.

II, MACH. XII-45.



**TER ZALIGER GEDACHTENIS**  
VAN  
**MARGUERITE STANDAERT,**

DOCHTER VAN

**JAN & ADELAIDE DE VREEZE,**

geboren te Selzaete den 27 Mei 1899, en  
aldaar overleden den 17 Juni 1917,  
versterkt door de HH. Sacram. der stervenden.

In de schoonste jaren van het leven, heeft men mij komen zeggen: Bereid u, gij zult sterven; ik heb gezegd: Mijn hert is aan U, o Heer, mijn hert is aan U.

IS.

De beproevingen hebben haar niet ontbroken, maar met onderwerping aan den wil Gods heeft zij hare smarten verdragen, overtuigd zijnde dat de Heer kastijdt die Hij bemint, en, dat het langs den weg der beproevingen is, dat men het rijk der Hemelen moet binnentreden.

O, Heer! ik hoop dat gij mij uit den stroom uwer wellusten zult te drinken geven, want de fontein des levens is bij U.

PROV.

Vaartwel duurzame Vader, Broeders en Zusters, hebt dank voor uwe goede zorgen en voor al hetgene gij altoos met zoovele liefde en vriendschap voor mij hebt gedaan, dat God er u voor zegene... weest mij indachtig in uwe gebeden, ik ook zal met u en voor u in den Hemel bidden.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad. afl.

---

C. HAMERLINCK, ZELZATE