

O mijn H. Vader Franciscus ik heb in uw heerlijk
leger gestreden, beveel mijne ziel aan Jesus.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

SYLVIE STANDAERT

echtgenootte van MIJNHEER

Honoré De Vleeschauwer,

*geboren te Oost-Eecloo den 16 Juni 1854 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Lembeke den
19 Mei 1913, versterkt door de laatste H.H.Sacra-
menten.*

*Zij was lid van het broederschap der H.Barbara,
van de derde Orde van den H.Franciscus, van den
wekelijkschen Kruisweg en van de confrerie van
't Allerheiligste Sacrament.*

De Heer heeft haar geheiligt door een levendig
geloof, eene groote zachtmoedigheid en eene chris-
telijke verdueligheid in de beproevingen. PROV.

Hadt gij het gewild, zij zou nog leven, die echt-
genootte, die moeder, zoo teederlijk bemind, wiens
dood ons hert heeft vermorzeld! Doch, mijn God,
wij trachten ons te onderwerpen zonder morren.

In vereeniging met uw Kruis aanveerden wij het
smartelijk kruis dat op onze schouders drukt.

PATER LACORDAIRE.

Duurbare *Echtgenoot* en *Kinderen* vergeet niet
hoezeer ik u bemind heb en welke zorgen ik voor
u gehad heb.

Bemint elkander, heb gedurig God voor oogen en
wacht u van de zonden. Helpt mij door uwe gebed-
den en gij mijn zoon, tot het priesterschap uitverko-
ren, wees mij indachtig aan 't Altaar des Heeren.

Chrys. Rom. Tor. Aug.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.