

Gij die mij bemint, weest mij indachtig in uwe gebeden.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

## Anna-Maria-Seraphina Steenput

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**Gustaaf ZELDERLOO**

Lid van de Broederschappen der H. Barbara,  
van de H. Moeder Anna

en van de Voortplanting des Geloofs,  
Bestuurslid van de Boerinnengilde,

geboren te St-Ulriks-Kapelle, den 25 Februari 1892  
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,  
den 24 Februari 1939,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene godsdienstige en deugdzaame vrouw, een teedere en goedhartige moeder. Zij beminde God en Kerk, voedde haar kinderen op in de vrees des Heeren en slachtofferde zich teenemaal voor hun welzijn. Zij was goed en minzaam in handel en wandel en daarom bemind door allen die haar gekend hebben.

Zij zal verheven zijn in de glorie des hemels, want groot zijn bij den Heer de verdiensten van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot, de Heer roept mij tot Hem. De H. Wil Gods geschiede. Heb dank voor uwe genegenheid en trouwe liefde. Troost u want onze scheiding zal niet eeuwig zijn, wij zullen elkander in den Hemel wederzien.

Bemide Kinderen, uwe moeder verlaat u, gaarne had ik nog willen leven om aan uw geluk te arbeiden en u behulpzaam te zijn op uwe wegen, doch de goede God beschikte er anders over... maar in den hemel zal ik over u waken zooals ik het deed al de dagen uws levens. Eert en bemint uw vader en bidt veel voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.