

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de  
oogen des Heeren. Ps. 118 - 18.



## BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

# CLEMENCE STEVENS

geboren te Opbakel,  
den 29 Juni 1842 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 1 Maart 1924.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

De zoetste troost welken men naar de eeuwig-  
heid mededraagt, is de overtuiging dat men in de  
vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.

H. Franc. v. Sales.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij  
helpen kon. Maar de Heer kwam mij ter hulp op  
het bed mijner smarten. Ik heb tot mij zelven  
gezegd : ontvang met een goed hart alles wat U  
overkomt, blijf in vrede in uwe smart en behoud  
uw geuld op den dag des lijdens. Ps. 106. Eccl. 2.

O Heer, ik heb al mijn betrouwen in U en in  
Maria gesteld, ik zal in mijne hoop niet bedrogen  
worden; Maria is de bijstand der stervenden en de  
kroon harer kinderen in den Hemel.

Bemide Bloedverwanten hebt dank voor de zoo  
liefderijke zorgen welke Gij voor mij hebt gehad  
binst mijne ziekelijkheid, eene zaak vraag ik nog  
aan U 't is dat Gij mij zoudet indachtig zijn in  
uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

R. I. P.

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*