



Bid voor de ziel van

Mevrouw

CLEMENCE STEVENS

weduwe van den Heer Dokter

Gustave MENSCHAERT

geboren te Oprakel den 16 Februari 1858 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 7 September 1912, versterkt door de HH.
Sacramenten der Stervenden.

Gij weet niet wat er morgen zal geschieden. Wat is immers uw leven? Een damp die een weinig tijds verschijnt en voor altijd zal verdwijnen, zoodanig dat gij moet zeggen: indien het God belieft of indien wij nog leven, zullen wij dit en dat verrichten. Jac. IV 14. 15.

De hoop in U o Heer heeft mij vertroost in mijne ziekte: uwe woorden gaven het leven aan mijne ziel. Ik heb u gesmeekt uit ganscher hart: heb medelijden met mij volgens uw woord. Ps. 118.

Zij aanbad God en zeide: zooals het den Heer beliefd heeft zoo is het geschied: de naam des Heeren zij gebenedijd. Job. I 51.

Duurbaar kind, gij zijt nu wel bedroefd, doch ik zal u eens wederzien en alsdan zal uw hart zich verblijden (Joan. XVI 22). Ik bid U, wil mij in uwe gebeden bij God indachtig zijn. Rom. XV. 20.

R. I. P.