

Bewaar het aandenken van uwen vriend in uw hart en vergeet hem niet in uwe gebeden.
(Eccl.)

BID VOOR † DE ZIEL

van

Mijnheer JULES STEVENS,

echtgenoot van

Mevrouw Renilde TUIPENS,

geboren te Delftinge den 19 Augustus 1872 en aldaar in den Heer ontslapen den 6 Januari 1935, gesterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

De dierbare afgestorvene was een voorbeeldig echtgenoot en liefdevolle vader.

God heeft hem beproefd door het lijden, gelijk het goud in den smeltoven; de rechtvaardige zal schitteren; hij zal glinsteren als vlammen. (Wijsheid III)

Zalig de weenenden, want zij zullen getroost worden. (Matth.)

Lieve echtgenoot, dank voor uwe liefderijke zorgen, heb betrouwen op God. Ik wacht u in den hemel!

Lieve kinderen, doet voort lijk vader en moeder u geleerd hebben; dat God u zegene in al uwe ondernemingen; blijft de troost en fierheid uwer moeder. Tot wederziens in het zalig hierna!

Beste familieleden, denkt aan mij in uwe gebeden; ik zal u niet vergeten.

O. L. Vrouw, middelares, bescherm uwen dienaar bij Christus' troon en troost ons.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 22777.