

Zalig de mensch dien God bereid vindt, wanneer Hij hem rekening komt vragen.

Bid voor de ziel † van zaliger

**Mijnheer NESTOR STEVENS,**

weduwenaar van Mevrouw

**ELODIE DECUBBER,**

*geboren te Destlinge, den 5 Februari 1875 en  
aldaar godvruchtig overleden den 8 Juli 1939  
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden*

---

Hij was een man van groot geloof, rechtzinnig en eenvoudig. Van zijn kinderjaren af in des vrees des Heeren opgevoed heeft hij de wegen des Heeren bewandeld al de dagen van zijn leven. Zij die met hem omgingen waardeerden zijne goedheid en de schoonheid zijner ziel. Ook werd hij van elk die hem kende geacht en bemind.

Bij het naderen van den dood was hij niet bevreesd: hij stelde zijn betrouwen op Gods barmhartigheid en stierf gelijk hij geleefd had heel zachtmoedig en gansch gelaten aan Gods H. Wil.

Duurbare Familie, dank voor uwe goede zorgen. Ik vraag U geen tranen maar gebeden.  
Vaarwel en tot wederziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.

---

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt