

Hoe zoet is het te sterven als men wel ge-
leefd heeft.

H. AUGUSTINUS.



BID VOOR DE ZIEL

van

OCTAVIE STEVENS

*geboren te Ledeberg den 21 September 1844 en god-
vruchtig overleden te Gent den 26 Augusti 1916.*

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare
dagen overgebracht. (PROV.)

In hare ziekte morde zij niet; vol betrou-
wen lag zij gerust den dood af te wachten.

(H. FRANC. VAN SALES.)

Men sterft den dood der Heiligen, wanneer
men sterft teenemaal overgegeven aan den
wil van God. (H. LIG.)

Zij beminde Maria met eene kinderlijke
liefde; en Maria, als eene ware Moeder ver-
wierf haar een zuiver leven en baande haar
den weg die tot Jesus leidt in den Hemel.

Zij beminde den luister van Gods Huis en
de woonplaats zijner heerlijkheid.

Denk aan ons, Octavie, in de zalige woning,
waar gij ons zijt voorgegaan; denk dikwijls
aan ons, omdat wij u eens mogen wederzien.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U
in vrede ruste. (300 dagen afl.)