

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

Mach. X. I. 46.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**PETRUS STEVENS**

geboren te Oprakel,  
den 17 Februari 1831 en overleden te Nederbrakel,  
den 29 Augusti 1917,  
voorzien van de HH. Sacramenten.



Hij was immer blijmoedig, opgeruimd van karakter, zeer dienstvaardig en goedhertig. Den weg der kwaden heeft hij niet bewandeld.

In vrede zal ik slapen en rust genieten want Gij, o Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.  
Ps. IV.

Mijn God laat mij komen.

Ik verlang zoo zeer dit tranendal te mogen verlaten. Ik ben bereid en vrees den dood niet.  
(Woorden van den stervende).

Zalig die dienstknechten welke de Heer, wanneer Hij komt zal wakende vinden. H. Luc. XII. 37.

Lieve Zuster en Broeder, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat u, doch mijne liefde verlaat u niet. Hierboven zal ik u allen indachtig wezen. En gij, mijne goede zuster, heb dank voor uwe aanhoudende zorgen. Weest mij indachtig in uwe gebeden en vaart wel. Tot welhaast in 't schoon Belofteland.

Zoete Herten van Jezus en Maria weest mijn toevlucht.  
300 d. a.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche