

Waakt, want gij weet niet wanneer de Heer zal
komen.

Luc. 12.



Bid voor de ziel van

JUFFER

ROSALIE STEVENS

*geboren te Oubraker, en aldaar godvruchtig
overleden den 25 April 1908 in den ouderdom van
75 jaren.*



Zij sterven geen onvoorziene dood die de ge-
dachte van den dood altijd voor de oogen hebben.

H. Anselmus.

De wet der waarheid was in haren mond en
geene ongerechtigheid werd op hare lippen gevon-
den; in vrede en gerechtigheid heeft zij gewandeld
daarom was zij van iedereen bemind, en blijft hare
gedachtenis in zegen.

Paul. XXI 19.

Hetgeen mij troost, is dat de goede God mij in
het opleggen der beproevingen niet gespaard heeft
en dat ik Zijnen wil niet heb tegengesproken.

Job.

Gij allen die mij duurbaar waart, lieve Broeders,
Zuster en bloedverwanten, ik vraag U geene tranen
noch geweent, weest mij slechts indachtig in uwe
gebeden; wij zullen welhaast elkander wederzien
in den hemel.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R.

I.

P.

Dr. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrake!