

Zalig zijn zij die in den Heer sterven !



Laat ons in hare dood de schikkingen van God aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven overwegen, en met betrouwen het eeuwig loon afwachten

Gansch vreemd aan de ijdelheden der wereld, en de deugd toegenegen, leidde zij op aarde een gerust leven, slechts het kwijten harer plichten voor oogen hebbende Haar brood heet zij zeker in ledigheid niet geëten.

Zij heeft eene uitmuntende zorg gedragen van hare oude ziekelijke moeder, die zij met eene ware kinderlijke liefde heeft opgepast.

—
Lieve moeder en gij allen, mijne duurzame bloedverwanten, troost u over mijn afsterven.. Ik verlaat immers een rampvolle wereld om in het rijk van vrede te treden. Heden ben ik aan uwe oogen onttrokken, doch niet aan de genegenheid van uw hart. Welhaast zullen wij wederom vereenigd zijn om niet meer gescheiden te worden. Ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

—
Mijn Jesus, bermhertigheid

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid
300 dagen afl.

R. I. P.