

Tot Zalig † Aandenken

van Mijnheer

Joseph – Cyriel STRADIOT

echtgenoot van

MARIA TIMMERMANS

geboren te Geeraardsbergen den 4 Februari 1901,

en van

Albert-Joseph-Eugène Stradiot

geboren te Overboelare den 20 Maart 1938,

beiden tragisch overleden te Overboelare den

1 Januari 1945.

Wijf vredewenschen wat moed en hoop op betere toekomst brachten heeft de oorlog zijn moorddadig geweld voortgezet.

Goed was hij, zoo ultieme goed dat al wie hem kende steeds dat zelfde van hem getulgen.

Bemide Echtgenoot, gelukkig leefden we samen in onze groote liefde voor ons kind. Zoo ruw werden we van eikaar weggerukt en Uw lijden op dit oogenblik moet verschrikkelijk zijn. Troost U bij de gedachte dat ons geluk slechts tijdelijk werd verbroken en dat Gods goedheid ons weldra voor eeuwig zal vereenigen.

Mijn braaf Moederke, Jezuken heeft gewild dat ik U eerst een Zalig Nieuwjaar wenschte. Ik weet hoe lief gij mij had en graag had ik nog lang bij U gebleven maar, als engeltje, ben ik thans zoo gelukkig. Van hierboven waak en bid ik voor U tot we samen met pa weer voor eeuwig gelukkig zullen zijn.

H. Maria Koningin van den Vrede bescherm ons allemaal.

Drukk. Pleraert. Geeraardsbergen